

Fotograaf en sportmoment



9 januari 2009. 1 dag na het NK schaatsen op natuurijs op de Oostvaardersplassen bij Lelystad was het prachtig weer. Heel wat anders dan de mist die gisteren over het NK hing. De beelden van Studio Sport staan nog vers in mijn geheugen. Vanwege het schitterende weer ga ik er lekker op uit om schaatsfoto's te maken. Ik rijd naar de Oostvaardersplassen en stap met kamera en al het ijs op. Overal zijn mensen aan het schaatsen en ze genieten met volle teugen. Het kan dan ook gewoon niet beter: strak blauwe lucht, een lekker zonnetje, spiegelglad ijs, weinig wind, rijp op de bomen, lekker schaatsen. Ik zie kinderen die voor de eerste keer op schaatsen staan, ze hebben moeite om overeind te blijven. Ik zie stoere schaatsers, die alleen of in groepjes laagzittend over het ijs vliegen. Ik zie iemand op een prikslee, mensen op tuinstoelen aan de kant van het ijs. Iedereen heeft het naar zijn zin. Wat is Nederland toch fantastisch, zeker op een dag als vandaag. Ik maak heel wat foto's en ga zelfs

een keer onderuit met kamera en al. Niks aan de hand, gewoon weer doorgaan. Van een aardige mevrouw krijg ik een beker warme chocolademelk. Een oudere man op noren spreekt me aan, of ik een foto van hem al schaatsend wil maken. Zodat zijn kleinkinderen later kunnen zien dat opa goed kon schaatsen. Natuurlijk, meneer. Ik maak een paar foto's van hem. Na een uurtje fotograferen rijd ik een stukje door over de dijk. Van bovenaf kijk ik over de Oostvaardersplassen en zie deze schaatsers aankomen. Snel zet ik mijn auto aan de kant en pak mijn kamera. Hebbes! Vanwege het tegenlicht worden de schaatsers als silhouet weergegeven en is het een monochrome foto geworden, die voor mij echt de unieke sfeer van deze dag weergeeft. Uren later stap ik thuis voldaan uit de auto, wat een topdag!

Anita Riemersma
www.anitariemersma.nl